

voorbij

SCHAAMLIPVERKLEINING

het

taboe

Plastische of esthetische chirurgie, weinig onderwerpen die zoveel discussie uitlokken. De ene is voor de andere radicaal tegen. En ook al kunnen onderliggende motieven beide uitersten dicht bij elkaar brengen, zeker niet alle ingrepen kunnen op evenveel begrip rekenen. Zo wordt een borstverkleining meer aanvaard dan een borstvergroting. Operaties die op het minst begrip kunnen rekenen zijn een borstkasvergroting bij mannen en een schaamlipverkleining bij vrouwen. Dat plastische vaginachirurgie echter steeds vaker voorkomt, weet Dr. Pieter Vermeulen als geen ander, hij is namelijk gespecialiseerd in esthetische genitale chirurgie. Een taboedoorbrekend gesprek, doorspekt met klinische duiding.

NIEUWE KAALHEID

De media spelen een belangrijke rol in de beeldvorming van plastische chirurgie. De focus van de berichtgeving blijkt niet altijd objectief. “We moeten opletten dat we niet bestempeld worden als diegenen die van een b-cup een d-cup maken. Want dat is soms de karikatuur die leeft. Een vaak voorkomende ingreep is een borstverkleining, waarmee vrouwen echt geholpen worden, zowel esthetisch als functioneel. Wat toeneemt, zijn borstreconstructies na een amputatie. Belangrijk is dat een dergelijk persoonlijk onderwerp vraagt om een persoonlijke benadering. Elke patiënt heeft een eigen verhaal. Wie komt voor een borstverkleining kan zich maar moeilijk een vergroting inbeelden.” Tijden en gewoonten veranderen. Vroeger moest je het doen met wat je had. Niemand keek raar op als je ‘daar beneden’ een flinke bos schaamhaar had. Het groeit daar nou eenmaal, so what? Tot opeens alles kaal moest. Die gezellige begroeiing kon niet meer. Bah, scheren daar! Maar door deze nieuwe kaalheid ligt alles opeens volop in het zicht. En wat blijkt? De vagina houdt zich niet aan de huidige norm van esthetische schoonheid. Nee, ze doet maar wat. Kleine schaamlippen (*labia minora* of binnenste schaamlippen zijn veelal het voorwerp van Dr. Vermeulens ingrepen), waarvan de één groter is dan de ander, en die met z’n tweeën tussen de grote schaamlippen uitpiepen. Kijk maar in de nieuwste Playboy, de modellen hebben keurige vagina’s. Er piept niks uit en de lippen zitten keurig symmetrisch tegen elkaar aan.

PERFECTE LICHAAM

Toegegeven, een beetje karikaturaal voorgesteld. Maar toch, niet helemaal onrealistisch. In Zambia smeren vrouwen gel op hun billen voor een voller achterwerk, in China zijn oogoperaties voor meer ‘open’ ogen razend populair en in Colombia is het steeds normaler om een nieuw paar borsten voor je achttiende verjaardag te krijgen. Van oost tot west, over de hele wereld gaan mensen steeds verder in hun streven naar het perfecte lichaam. Bang voor de maakbare mens is Pieter Vermeulen niet onmiddellijk, maar hij staat er vaak bij stil. “Als arts heb je een grote verantwoordelijkheid. Ze zijn zeldzaam, maar ze bestaan wel degelijk, de mensen die binnenkomen met een foto, zoals ze naar de kapper gaan, en zeggen ‘Geef mij dit achterste en je maakt van mij de gelukkigste vrouw ter wereld’. Op zo’n moment moet je vooral de waarheid zeggen en mensen tegen zichzelf beschermen. Je moet ook een onderscheid maken tussen esthetische chirurgie zoals neuscorrecties en borstvergrotingen en verjongingschirurgie zoals een facelift en het wegwerken van wallen. Vooral bij verjonging moet je opletten dat je niet de kritische grens overschrijdt, waarbij iemand er geopereerd uit ziet. Als arts ben je aansprakelijk, want de patiënt ziet het niet meer. Je bent voor een stuk een psycholoog en dan moet je de vraag durven stellen of een facelift iemands zelfbeeld zal opkrikken? Je zal ook nooit een relatie redden met een borstvergroting. Het is aan de arts om grenzen te stellen en zijn verantwoordelijkheid te nemen”.

GENITALE CHIRURGIE

Dat zijn specialisatie weleens de wenkbrauwen doet fronsen, daar is hij zich van bewust. “Het is een bijzonder intiem lichaamsdeel, wat je niet te zien krijgt. Waardoor men zich ook moeilijk kan voorstellen dat men er zich aan iets stoort en waarom men aan zo’n delicate zone zou laten snijden. Maar ik heb natuurlijk al heel wat patiënten gezien, waarbij de *labia minora* of binnenste schaamlippen proportioneel groot zijn. Hen een solide oplossing aanbieden maakt hen extreem tevreden. Veel argwaan heeft mijn inziens te maken met het onbekende. Voor sommigen leunt het aan bij een vrouwenbesnijdenis. Maar daar heeft het niets mee te maken. De klachten waarmee de vrouwen bij mij komen, bewijzen dit en de wijze van opereren is ook totaal anders. Bij een vrouwenbesnijdenis wordt de clitoris afgesneden en de vagina deels toe genaaid.” Voor zijn operaties werkt Dr. Vermeulen volgens de methode van Gary Alter, een Amerikaanse specialist waarbij hij een opleiding volgde, wat inhoudt dat het verwijderen van de huid gebeurt met het litteken aan de binnenzijde. “Op die manier blijft het zichtbare deel van de



schaamlippen van littekens bespaard, en wordt een natuurlijk resultaat bekomen. Omdat het litteken aan de binnenzijde ligt, is ook de kans op blijvende pijn verwaarloosbaar. De gevoeligheid van de schaamlippen en clitoris blijft onveranderd. Er is bovendien geen risico om normaal te bevallen.”

HET TABOE DOORBREKEN

“90 procent van mijn patiënten, tussen twaalf en zestig jaar, kampen met fysieke ongemakken. Met name te grote kleine schaamlippen: jonge vrouwen, waarbij de lippen aangeboren te groot zijn of vrouwen die na enkele bevallingen een correctie willen. Tijdens het fietsen of sporten kan dit bijzonder ongemakkelijk zijn. In bikini-outfit geeft dit het gevoel alsof jouw geslachtsdelen er kunnen uitglijden. Functionele klachten zijn dat.” Door de opkomst van de naaktfotografie en de nagenoeg kale vaginale haarmode, vinden sommige vrouwen dat ze afwijkend gevormde schaamlippen hebben. Soms in dergelijke mate dat ze er zich voor schamen en geen seks meer durven te hebben, of alleen nog met het licht uit. Hun wensen kan je eventueel catalogeren

onder wat in *the States* een *designer vagina* genoemd wordt. De motieven zijn verschillend, maar de behandeling is idem”, benadrukt Vermeulen. “Het probleem is het taboe. Rond facelifts is dat substantieel verkleind, er wordt opener over gepraat. Maar zeg mij wat het verschil is tussen een jongen van twaalf die gepest wordt omwille van flaporen en een meisje van twaalf dat niet naar de zwembles durft? Een operatie van de eerste zal eenieder accepteren, maar is bij het meisje onbespreekbaar. Nochtans voelen vele vrouwen zich na de operatie opnieuw écht vrouw. Ik noem het comfortoperaties, die patiënten toelaten zich beter te voelen, op de fiets, tussen de lakens, ... In die zin is het een dankbare ingreep. De maatschappij heeft er baat bij mocht het taboe verdwijnen. Patiënten zijn opgelucht als ze merken dat het voor mij alvast geen taboe is.”

tekst: Koen Van der Schaeghe



www.schaamlipverkleining.eu
[de website van Dr. Pieter Vermeulen]
www.thecentrefoldproject.virb.com

[deze website toont een bijzonder mooi filmpje dat het taboe doorbreekt]